



ΣΥΡΙΖΑ

1η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ για τα ζητήματα των Σωμάτων Ασφαλείας και για τους εργαζομένους σε αυτά είναι διαχρονικό και αποτυπώνεται με τη δημιουργία και αδιάλειπτη λειτουργία του Τμήματος, από το 1992, από την εποχή ακόμα του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ.

Όλοι και όλες σε αυτήν την πορεία, **εμπνεόμαστε** από τους εκατοντάδες δημοκράτες ένστολους που τάχθηκαν στο πλευρό του λαού, ήδη από την περίοδο της κατοχής, συγκροτώντας πυρηνές αντίστασης μέσα από τους κόλπους του ΕΑΜ, με αποκορύφωμα την απεργία των Αστυνομικών, της 23ης Ιούνη του 1943.

Εμπνεόμαστε, από τους δημοκράτες Αξιωματικούς του ναυτικού, που αγωνίστηκαν για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος και τους δεκάδες αποταχθέντες δημοκράτες ένστολους, που εναντιώθηκαν στη Χούντα με εμβληματική μορφή, τον βασανισθέντα, **Σπύρο Μουστακλή**.

Εμπνεόμαστε, από τις δημοκρατικές αλλαγές που έγιναν στα Σώματα Ασφαλείας, μετά από αγώνες, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του `80.

Εμπνεόμαστε, από τους δεκάδες πρωτεργάτες του «παράνομου» συνδικαλισμού, που διώχθηκαν γιατί διεκδίκησαν αναγνώριση συνδικαλιστικής έκφρασης και κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων, με emphaticές στιγμές, την κατάληψη της Σχολής Ανθυποπυραγών και της Σχολής Αρχιφυλάκων.

Εμπνεόμαστε, από την αυταπάρνηση και αυτοθυσία που επιδεικνύουν τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, διασφαλίζοντας πρωταρχικά ανθρώπινες ζωές καθώς και την ισορροπία του οικοσυστήματος απολαμβάνοντας έτσι τη μέγιστη κοινωνική αποδοχή. Από το ηχηρό τους παρόν στους κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες, θεμελιώνοντας περαιτέρω τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Αισθανόμαστε περήφανοι για τους άνδρες της Ε.Μ.Α.Κ, που κάθε φορά προστρέχουν με υψηλό επαγγελματισμό, οπουδήποτε παραστεί ανάγκη, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, δίνοντας σάρκα και οστά στην αλληλεγγύη των λαών.

Εμπνεόμαστε, από τους ηρωικούς αγώνες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος να σώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, έχοντας ως φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης, ανθρωπισμού και αλτρουισμού, τον πρόωρα αδικοχαμένο, υποπλοίαρχο **Κυριάκο Παπαδόπουλο**.

Εμπνεόμαστε, από τη συνειδητή και επίμονη προσπάθεια και προσήλωση πολλών στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, ακόμα και με προσωπικό ρίσκο πολλές φορές και ανεξάρτητα από την πολιτική ή κομματική τους άποψη και προτίμηση, στην εφαρμογή των Συνταγματικών επιταγών για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών, των αρχών του Κράτους Δικαίου, αλλά και των αξιών του ανθρωπισμού. Αρχές και αξίες, που σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου υπηρεσιακή-επαγγελματική επάρκεια και συνέπεια, κατοχυρώνουν και δικαιώνουν την προσωπική και συλλογική αξιοπρέπεια των στελεχών και των Σωμάτων στην υπηρεσία του πολίτη και δίπλα σ' αυτόν, χωρίς διακρίσεις, ως αδιαχώριστο οργανικό τμήμα του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας.

Εμπνεόμαστε, από τις εξαιρετικά επιτυχείς πρωτοβουλίες γυναικών κυρίως, αλλά όχι μόνο, εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Πρωτοβουλίες οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα της βίας σε βάρος γυναικών και παιδιών. Επίσης, από τις διαρκείς και πολύχρονες πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση και περαιτέρω ολοκλήρωση του εκδημοκρατισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των ώριμων πλέον τομών άρσης των κάθε είδους διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, χρώματος ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Εμπνεόμαστε τέλος, από τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημιουργικής επικοινωνίας, με στόχο τη διαδραστική αλληλεπίδραση για τη συνδιαμόρφωση κοινού διαδικτυακού πλαισίου και σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης, με εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας άλλων χωρών, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και κατά περίπτωση σε άλλες ηπείρους.

Εμπνεόμαστε από τις Αρχές της Δημοκρατίας, και της λαϊκής κυριαρχίας και **αγωνιζόμαστε** για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Τιμούμε τα στελέχη όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, που επιδεικνύοντας ηρωισμό και αυταπάρνηση, θυσίασαν τη ζωή τους για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στο έγκλημα και τις φυσικές καταστροφές.

Το Τμήμα σε όλη την πορεία του, απετέλεσε χώρο ώσμωσης και παραγωγής πολιτικής σκέψης. Διατήρησε και διατηρεί επαφή με συνδικαλιστικούς φορείς και με εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας. Με τη βοήθεια επιστημονικού προσωπικού, καταφέρνει παρά τις όποιες οργανωτικές δυσλειτουργίες, να πραγματοποιεί παρεμβάσεις και να καταθέτει απόψεις, μεταφέροντας τη φωνή των στελεχών, εντός και εκτός κοινοβουλίου, με κύριο ζητούμενο την αποτελεσματικότερη δράση των Σωμάτων Ασφαλείας, δίπλα στις ανάγκες της κοινωνίας, με έμφαση στον εκδημοκρατισμό των δομών αυτών, στη βάση της αξιοκρατίας, της βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών και της υπεράσπισης του αγαθού της ασφάλειας, με δημοκρατική και κοινωνική ισονομία έναντι όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις.

Η Συνδιάσκεψή μας οργανώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία ενισχύεται η επιδίωξη συγκεκριμένων δυνάμεων, για την ολική παλινόρθωση ενός αυταρχικού συστήματος, που και αυτό συνέβαλε στη χρεοκοπία της χώρας. Ήδη στις πρώτες μέρες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ακολουθείται ο αδιέξοδος δρόμος του αυταρχισμού, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της απόπειρας φίμωσης του φοιτητικού κινήματος, της εγκαθίδρυσης δομών αδιαφάνειας και διαπλοκής για την εξυπηρέτηση των κατεστημένων συμφερόντων, που πάλεψαν λυσσαλέα για την αποτυχία του αριστερού μοντέλου διακυβέρνησης. Επιδιώκεται συστηματικά η επαναφορά κλίματος έντασης, ζόφου και φόβου, ώστε να δικαιολογούνται πολιτικές γενικευμένης καταστολής και αστυνομοκρατίας.



Επιδιώκεται και πάλι, η εμπλοκή των Σωμάτων Ασφαλείας ως «εργαλείο» παρέμβασης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων και κοινωνικών αντιθέσεων. Πολιτική επιλογή επικίνδυνη, γνωστή και βιωμένη στο παρελθόν με τραγικά αποτελέσματα. Επιλογή που κατ' επανάληψη έχει καταδικαστεί στο παρελθόν από τις συνδικαλιστικές Ενώσεις, αλλά και τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας στα πρώτα χρόνια του μνημονίου.

Κόντρα σε αυτό το σύστημα, τα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με εργαλεία τη δημοκρατική ανεκτικότητα και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, καταφέραμε προς όφελος του ελληνικού λαού να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και τη μνημονιακή επιτροπεία, ρυθμίζοντας το χρέος και επαναφέροντας την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, σε ένα ναρκοθετημένο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Και λίγη αξία θα είχαν αυτά τα οικονομικά επιτεύγματα, αν δεν καταφέραμε παράλληλα, να κρατήσουμε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία όρθια, όπως δεσμευθήκαμε. Επί διακυβέρνησής μας, μειώθηκε η ανεργία κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, στηρίχθηκαν ουσιαστικά τα στρώματα που σήκωσαν δυσανάλογο βάρος, αντιμετωπίστηκε η προσφυγική κρίση με τρόπο ανθρωπιστικό, προστατεύθηκαν οι πλέον αδύναμοι, ενισχύθηκαν τα εργασιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, προχώρησαν οι αναγκαίες εκείνες τομές εμπάθουσας της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων και αναστράφηκε το κλίμα αυταρχισμού της περιόδου 2010-2014. Έγινε δε συνειδητή προσπάθεια, να περιοριστούν τα Σώματα Ασφαλείας στον προβλεπόμενο θεσμικό ρόλο τους.

Αξιολόγηση και Προγραμματικές Κατευθύνσεις για τα Σώματα Ασφαλείας και το Ρόλο του Τμήματος

Σε όλη αυτήν την πορεία, το Τμήμα αταλάντευτα διεκδικούσε τόσο το σεβασμό των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και την διασφάλιση του δικαιώματος όλων ανεξαιρέτως, στην ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Σε μια συγκυρία μάλιστα, που το αγαθό της ασφάλειας χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με σκοπό την καταστολή λαϊκών κινητοποιήσεων και τον εκφοβισμό κινημάτων, σε μια προσπάθεια φίμωσης οποιασδήποτε εργασιακής και κοινωνικής διεκδίκησης, το Τμήμα στάθηκε ενεργά δίπλα στα κινήματα και ταυτόχρονα, δίπλα στους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας.



Αυτή η χωρίς κλυδωνισμούς στάση, πρέπει και στη νέα περίοδο να αποτελέσει την αφετηρία της περαιτέρω πορείας μας, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι, όπως προαναφέραμε, τα Σώματα Ασφαλείας θα χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την επιβολή αντιλαϊκών πολιτικών, ακριβώς όπως και στο παρελθόν. Η επιλογή αυτή, όπως έχει δείξει και η πρόσφατη εμπειρία, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των ίδιων των εργαζομένων σε αυτά, καθώς η ασφάλειά τους και η εργασιακή τους ειρήνη θα μπουκ σε δεύτερη μοίρα και η σχέση τους με τους πολίτες θα διαταραχθεί.

Σε αυτές τις συνθήκες, η δημιουργία άρρηκτων δεσμών με τους ένστολους εργαζόμενους και η καθημερινή επαφή με αυτούς, είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένο, ώστε οι μέχρι τώρα προσπάθειές μας για εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας να έχουν συνέχεια.

Πολύτιμο οδηγό σε αυτήν τη νέα προσπάθεια, μπορεί να αποτελέσει η εμπειρία από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αν και δεν συνοδεύτηκε πάντοτε από τις αναγκαίες τομές που επιθυμούσαμε και εκτιμούσαμε ότι τις έχουν ανάγκη τα Σώματα, ωστόσο κατέγραψε σημαντικές αλλαγές πολιτικής πρακτικής και βοήθησε, ώστε να γίνουν εμφανείς στην κοινωνία και τους ένστολους εργαζομένους, οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους και στην αντίληψη περί του ρόλου τους.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015 και μόνο η παρουσία της Αριστεράς στην κυβερνητική ευθύνη, αρκούσε για να ενθαρρύνει τα Σώματα και τα στελέχη τους, στην υιοθέτηση συμπεριφορών εγγύτερων προς τον ανθρωπισμό και τη δημοκρατία. Προφανώς, ήταν πολύ σημαντική η δουλειά προεργασίας που είχε προηγηθεί από τις πρωτοβουλίες του Τμήματος.

Οι μεγάλες αυτές αλλαγές, εκτιμούμε ότι δεν έγινε κατορθωτό να θωρακιστούν θεσμικά και να στεριώσουν με αντοχή στο χρόνο, γιατί οι δυσκολίες ήταν όντως μεγάλες. Η εμπειρία κυβερνητικής εξουσίας, δεν προϋπήρχε, η σκληρή διαπραγματεύση και μάλιστα σε ναρκοθετημένο περιβάλλον, η τεράστια πίεση ζητημάτων καθημερινότητας και πολλά άλλα, αδυνάτησαν την αναγκαία τόλμη και αποφασιστικότητα που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Αυτοί οι στόχοι επομένως, παραμένουν στόχοι ανοικτής προοπτικής για το μέλλον.

Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου λίγο, το ότι σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, θέσαμε τις βάσεις ώστε τα Σώματα Ασφαλείας να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στη δημοκρατική διαχείριση των προσφυγικών ροών, υπό το πρίσμα μιας ρεαλιστικής μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής, που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ίδιες κρατικές δομές και τα ίδια στελέχη που αναγκάστηκαν στο παρελθόν και που σήμερα καλούνται ξανά, να εφαρμόσουν τις αναποτελεσματικές, ξενοφοβικές και κατασταλτικές πρακτικές απέναντι σε απελπισμένους και εξουθενωμένους από τον πόλεμο ανθρώπους, επί δικής μας διακυβέρνησης, προσαρμόστηκαν και αποδείχτηκαν πολύτιμος σύμμαχος στην υλοποίηση μιας άλλης πολιτικής προσέγγισης, που έσωσε την τιμή του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Τα παραπάνω συγκρότησαν και κατέγραψαν κορυφαίες στιγμές στην αταλάντευτη προσπάθεια για αλλαγή κατεύθυνσης και προσανατολισμού, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει συντελεστεί επί διακυβέρνησης του κόμματός μας, του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χρήσιμο να επισημάνουμε για μία ακόμα φορά και να καταγράψουμε το γεγονός ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, αποφύγαμε κατά το δυνατόν την εμπλοκή των Σωμάτων Ασφαλείας στη διαχείριση πολιτικών ζητημάτων. Κι αυτό καθώς πάγια αξιακή θέση μας, αποτελεί ότι τα πολιτικά ζητήματα επιλύονται με πολιτικές διαδικασίες και όχι με την εργαλειοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας. Εμβληματικό παράδειγμα για το κόμμα μας και απόδειξη της βαθιάς πίστης στη Δημοκρατία, αποτελεί η απόφαση για καταφυγή στην λαϊκή ετυμηγορία το Σεπτέμβριο του 2015, όταν αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε μερικώς την πολιτική μας. Εκ διαμέτρου αντίθετη υπήρξε η στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στην προσπάθειά τους να κρατηθούν στην εξουσία, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν απροσχημάτιστα και συστηματικά τα Σώματα Ασφαλείας, ως σκληρό κατασταλτικό μηχανισμό επιβολής των αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών τους. Η επιλογή τους αυτή, είχε τεράστιες επιπτώσεις στους οργανισμούς των Σωμάτων Ασφαλείας, στους εργαζομένους σε αυτά και στη σχέση τους με την κοινωνία.

Η επούλωση και αποκατάσταση αυτών ακριβώς των επιπτώσεων, αποτέλεσε την προτεραιότητα σε όλες μας τις δράσεις. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές, με τη σύσταση μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Και πράγματι, ο περιορισμός τέτοιων φαινομένων, επί διακυβέρνησής μας, υπήρξε εμφανής. Παράλληλα υπήρξε, στο μέτρο του δυνατού, μία εντελώς διαφορετική διαχείριση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Το δόγμα «εχθρός λαός» και «μηδενική ανοχή» αντικαταστάθηκε από την περιφρούρηση του δικαιώματος στη διαμαρτυρία χωρίς αστυνομοκρατία, με κλιμακούμενη αντιμετώπιση από πλευράς παρέμβασης των δυνάμεων καταστολής σε περιπτώσεις που ήταν αναγκαίο, αλλά και ταυτόχρονα με πλήρη προσήλωση στο αγαθό της ασφάλειας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάθηκαν με τη συμβολή και παρότρυνσή μας, εξωστρεφείς δράσεις από τα Σώματα Ασφάλειας με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και η συχνότητα των παρεμβάσεων ενημερωτικού χαρακτήρα σε χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων.

Ταυτόχρονα, πέραν της αύξησης της εξωστρέφειας των Σωμάτων Ασφαλείας σαν σύνολο διαπιστώσαμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αλλαγή κατεύθυνσης εμπεδώθηκε και από μερίδα του προσωπικού, που απελευθερώθηκε από φοβικά σύνδρομα ετών, με αποτέλεσμα να συναντάμε πλέον συχνά, σε κατ' εξοχήν συντηρητικούς οργανισμούς, την εξωτερίκευση προοδευτικών απόψεων. Η παρουσία λοιπόν της Αριστεράς στα πράγματα, με τις ιδέες της ελεύθερης έκφρασης και το σεβασμό στη διαφορετικότητα, επενέργησε καταλυτικά ως προς τη χειραφέτηση του προσωπικού των οργανισμών αυτών, ώστε να μην φαίνεται ασυνήθης σήμερα η ελεύθερη έκφραση του σεξουαλικού προσανατολισμού, η άρθρωση αντιρατσιστικού και φεμινιστικού λόγου και η επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης σε ευάλωτες ομάδες, τόσο από μεμονωμένα άτομα όσο και από συλλογικότητες.

Την εγκατάλειψη της μονολιθικής λογικής της καταστολής, σηματοδότησε επίσης η ένταξη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και μάλιστα ψηλά στην ιεραρχία των ζητημάτων της Πολιτικής Προστασίας, της διαφύλαξης των εργασιακών δικαιωμάτων, με την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της μεγάλης εισφοροδιαφυγής, της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της ενίσχυσης της περιφερειακής αστυνόμευσης (κινητές Αστυνομικές Μονάδες).

Παράλληλα έγιναν προσπάθειες, αν και αποσπασματικές, για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, καθώς διευθετήθηκαν ζητήματα

που μας είχαν απασχολήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, από κοινού με τους ίδιους τους εργαζομένους, σε μια απόπειρα αποκατάστασης του κλονισμένου αισθήματος δικαιοσύνης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη βελτίωση του κώδικα μεταθέσεων στην Αστυνομία, την κατάργηση του στρατωνισμού στη Σχολή Αξιωματικών, τη δημιουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, τη ρύθμιση των αδειών του προσωπικού, την αποκατάσταση των Δημοτικών Αστυνομικών και των Εποχικών Πυροσβεστών και την εισαγωγή του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στον αντίποδα η Νέα Δημοκρατία, από τις πρώτες κιόλας μέρες της διακυβέρνησής της, διαγκωνίζεται να καταστήσει σαφή στην κοινωνία και στους εργαζομένους, τη διαφορά πολιτικής ιεράρχησης και επιλογής που έχει για τα ζητήματα της ασφάλειας, υπερβάλλοντας σε αυταρχισμό, ερασιτεχνισμό και επικίνδυνες κινήσεις εντυπωσιασμού.

Έχοντας καλλιεργήσει όλη την προηγούμενη περίοδο, σε συνεργασία με τα φίλα σε εκείνη ΜΜΕ, μια εικόνα γενικευμένης ανομίας και φόβου, επενδύει τώρα σε αυτήν, για να επιβάλλει τον αυταρχικό προσανατολισμό της στη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας και να χρησιμοποιήσει εργαλειακά το προσωπικό τους, ως μοχλούς διατήρησης ή και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες, με το πρόσχημα μιας εντέχνως κατασκευασμένης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η νέα Κυβέρνηση, δε δίστασε να καταργήσει νόμους, στο όνομα του επιτελικού κράτους, τοποθετώντας ημετέρους σε ευαίσθητες Υπηρεσίες (ΕΥΠ) και να καταστρατηγήσει τους κανονισμούς των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με το ίδιο πρόσχημα ανάγουν σε ζήτημα εθνικής ασφάλειας τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού, την πλήρη αποτυχία διαχείρισης του οποίου ουσιαστικά ομολογούν με συνεχείς παλινωδίες, με τελευταία τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων και τον ορισμό Εθνικού Συντονιστή. Ένα ακόμη ακραίο αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα, συγκεντρωτισμού που οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση τη ζωή της Χώρας και δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.

Η επίδειξη αυταρχισμού και ρεβανσισμού δεν περιορίστηκε όμως μόνο στα ανώτερα επίπεδα, αλλά επεκτάθηκε σε στελέχη όλων των βαθμίδων, με σωρεία τοποθετήσεων και μετακινήσεων προσωπικού, με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Αυτή η αθλιότητα, συνεχίζεται και εξελίσσεται σε γενικευμένες διώξεις και μεταθέσεις.

Επικαλούμενοι, την ίδια πλαστή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρέκαμψαν τις αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού, μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων, προβαίνοντας στην πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών και συνοριοφυλάκων, με συνοπτικές διαδικασίες και ταχύρρυθμη εκπαίδευση, υποβαθμίζοντας το αξίωμα του Σώματος, τη συνοχή της Ελληνικής Αστυνομίας και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ιδίων, των συναδέλφων τους και των πολιτών.

Περαιτέρω, σε καθημερινή βάση, ενισχύονται με προσωπικό κατασταλτικές μονάδες που έχουν ως κύριο σκοπό τον εκφοβισμό και τη φήμωση των πολιτών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, την επιχειρούμενη επανασύσταση της καταργηθείσας επί διακυβέρνησής μας, Ομάδας Δέλτα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η απόπειρα αναβίωσης φασιστικών πρακτικών, όπως ήταν η πρόσφατη εισβολή σε κινηματογράφο, καθώς και η εκκένωση χώρων στέγασης οικογενειών προσφύγων με μικρά παιδιά και οι απρόκλητες επιθέσεις από ΜΑΤ σε φοιτητές και φοιτήτριες, εντός μάλιστα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Κι ενώ λαμβάνουν χώρα αυτά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, την ίδια ώρα η πραγματική κατάσταση της ασφάλειας των πολιτών επιδεινώνεται, όπως παρουσιάζεται και από μεγάλη μερίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού. Κι ενώ οι πολίτες βιώνουν την κατάρρευση του προεκλογικού της αφηγήματος, που βασίστηκε σε μικροπολιτική διαχείριση σοβαρότατων ζητημάτων, το σύστημα παραπληροφόρησης ανακαλύπτει όψιμα τις πραγματικές τους αιτίες. Έτσι, η προσφυγική κρίση που προεκλογικά αποδιδόταν στα ανοιχτά σύνορα, τώρα αποδίδεται σε γεωπολιτικούς παράγοντες, ομοίως και οι φυσικές καταστροφές που πριν οφείλονταν στην ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, τώρα αντιμετωπίζονται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία δε νοιάζεται πραγματικά για την ασφάλεια των πολιτών. Χρησιμοποιεί τη γνωστή αποτυχημένη συνταγή της τρομοκρατήσής τους, προκειμένου να προβεί με την ανοχή τους ή και χωρίς αυτήν, στην καταστράτηγηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Τα κύρια λοιπόν επίδικα αυτής της Συνδιάσκεψης, είναι να εργαστούμε ώστε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας θα επιτύχει τη μαζικοποίηση που απαιτούν οι συνθήκες και την οργανωτική ανασυγκρότηση, που θα μας επιτρέψει να αρθρώσουμε δομημένο και ηγεμονικό λόγο, ώστε να προβάλουμε αξιόπιστα νέες ιδέες και προτάσεις. Επιπλέον, να σταθούμε ακόμη πιο emphaticά, δίπλα στον ένστολο εργαζόμενο, σε μία συγκυρία που βιώνει έντονα την καταστράτηγηση εργασιακών του κεκτημένων και την

υποβάθμιση του ρόλου του. Επίσης, να προχωρήσουμε στην κατάρτιση του Προγράμματος, που από καλύτερη θέση θα δεσμευτούμε να υλοποιήσουμε στην αυριανή μας κυβέρνηση.

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια, δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε από τις βασικές μας αρχές, όσον αφορά την πιο δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, που μπορούν ενδεικτικά να περιγραφούν στους παρακάτω πυλώνες:

- Αποστρατικοποίηση των δομών τους και των κανονισμών λειτουργίας
- Διαφάνεια και αξιοκρατία στη λειτουργία τους
- Διασφάλιση και εμπάθυνση εργασιακών κεκτημένων των εργαζομένων σε αυτά
- Ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος
- Ριζική αναδιάρθρωση της δομής λειτουργίας τους, ώστε να μην υπηρετούν εκ των προτέρων κατεστημένα συμφέροντα αλλά το λαό.

Τα παραπάνω, αποτελούν τους βασικούς άξονες που τίθενται ως η ισχύουσα αφετηρία για μια γενικευμένη προγραμματική διαβούλευση στο δρόμο προς το Συνέδριο και μετά από αυτό, και οι οποίοι είναι χρέος όλων μας, το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστούν και να εξειδικευτούν.

Με βάση όλα τα παραπάνω αλλά και για όλα τα παραπάνω και στα πλαίσια αξιοποίησης όλου του ανθρωπίνου δυναμικού του κόμματος που σχετίζεται με τα Σώματα Ασφαλείας από κάθε γωνιά της χώρας, προχωρούμε μέσα από τη συλλογική μας λειτουργία στην ανασυγκρότηση του Τμήματος, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος.

Προχωρούμε άμεσα, από κοινού με νέα μέλη που συμπορεύονται μαζί μας, στην ανάδειξη της Γραμματείας του Τμήματός μας με αναλογική συμμετοχή, ώστε στο αμέσως επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των θέσεών μας, πάνω σε ζητήματα που μένουν ανοιχτά και που θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της πολιτικής μας στη δημόσια τάξη, ασφάλεια και πολιτική προστασία.

- Δημοκρατία στα Σώματα Ασφαλείας – Δημοκρατία στην κοινωνία
- Φροντίδα για τους πολίτες
- Φροντίδα για τους ένστολους εργαζόμενους
- ΟΧΙ Σώματα Ασφαλείας, «εργαλεία» για την μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Καλούς αγώνες! Θα νικήσουμε!

Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ

**Δημοκρατία στα Σώματα Ασφαλείας
και την κοινωνία**

**Φροντίδα για τους πολίτες
και τους ένστολους εργαζόμενους**

**ΟΧΙ Σώματα Ασφαλείας,
«εργαλεία» για την μεγέθυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων**



ΣΥΡΙΖΑ